



Taizéviering

zaterdag 21 januari 2023
met als thema 'Waarheid'

Bestaat er zoiets als een absolute waarheid?

Een stelling die als waar is bewezen of als waar is aanvaard?

Sommige mensen beweren dat er geen werkelijke realiteit bestaat, maar alleen maar percepties en opinies. Anderen beweren dat een absolute realiteit of waarheid wel moet bestaan. Of bepaalde handelingen goed of fout zijn, kunnen dan worden afgemeten tegen absolute waarden. Stel je de verwarring eens voor die zou plaatsvinden als getallen geen absolute waarden meer zouden hebben. Dan zou $2 + 2$ niet meer gelijk zijn aan vier. Dan zou de wereld zich in een chaos bevinden. Er zouden geen wetenschappelijke wetten of natuurwetten zijn. Er zouden geen standaarden bestaan voor onze maatstaven en er zou geen goed of fout zijn.

Maar gelukkig bestaat er een absolute waarheid die gevonden en begrepen kan worden als we denken aan ons geweten dat ons vertelt dat sommige dingen 'goed' zijn en andere 'fout'. Daarbij moet je niet alleen te rade gaan bij je oordeelsvermogen, maar ook bij je aanvoelen. Zit er leven en vreugde in? Ontstaat er liefde en verbinding? Of ontstaat er woede, verwijdering of misbruik? Door te onderscheiden, worden we bewust van het feit dat liefde, gulheid, mededogen en vrede positieve zaken zijn waarnaar we zouden moeten streven.

De Griekse filosoof Plato zei:

“Denk wat waar, voel wat schoon en wil wat goed is.”

Plato zei ook: “Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.”

Dit proberen wij ook te bereiken door het zingen van de mooie vier-stemmige Taizé liederen die door de herhalingen diep tot ons doordringen. Ook zullen mooie toepasselijke teksten in de viering een belangrijke plaats innemen.

We nodigen u graag uit voor de oecumenische Taizéviering, georganiseerd door de 'Stichting Taizé Helvoirt' in nauwe samenwerking met het Taizékoor 'Lumen Cordium' en ondersteund door instrumentalisten.

Plaats: Oude St.Nikolaaskerk aan de Van Grevenbroeckstraat/Torenstraat te Helvoirt

Aanvang: 19.00 uur

Welkom vanaf 18.30 uur

Inzingen met het Taizékoor om 18.45 uur

Entree gratis. Na de viering achter in de kerk staat een mandje voor uw vrijwillige gift.

Voor meer informatie: www.taizehelvoirt.nl

Ria Klerx
Stichting Taizé Helvoirt