



## ‘RECHTVAARDIGHEID’

Het thema van de Taizéviering op 9 juli 2022 in Helvoirt

Het doet vele mensen oneindig goed in tijden van onrust een plek van meditatie te vinden en te kunnen genieten van mooie gezangen en muziek, goed gekozen teksten, fijne atmosfeer en stilte.

Rechtvaardigheid is een van de vier kardinale deugden waar wij in onze Taizévieringen voor gekozen hebben. Een deugd kun je zien als een aangeleerde levenshouding die ons in staat stelt onze handelingen zo te plannen en uit te voeren, dat zij het midden houden tussen een teveel en een tekort.

Rechtvaardigheid heeft altijd te maken met gelijkwaardigheid of beter met evenredigheid. Iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Rechtvaardigheid heeft o.a. betrekking op het handelen in de privésfeer van huishouden, gezin en familie en omgeving maar ook op het handelen als persoon ten opzichte van zichzelf.

Socrates zei dat rechtvaardigheid het stellen van grenzen aan je eigenbelang is. Volgens Plato moet alles wat je doet, gericht zijn op rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid als de deugd waarbij men ieder het zijne geeft.

Vanuit dit oogpunt gaan wij weer een mooie Taizéviering tegemoet. Georganiseerd door de Stichting Taizé Helvoirt, in nauwe samenwerking met het Taizékoor ‘Lumen Cordium’ en ondersteund door instrumentalisten.

Deze keer in de Oude St.Nikolaaskerk aan de Van Grevenbroeckstraat/Torenstraat te Helvoirt.

U bent welkom vanaf 18.30 uur.  
Inzingen met het Taizékoor om 18.45 uur.  
De viering begint om 19.00 uur.

De entree is gratis. Na de viering is achter in de kerk een mandje voor uw vrijwillige gift.

Voor meer informatie zie [www.taizehelvoirt.nl](http://www.taizehelvoirt.nl)

Ria Klerx, Stichting Taizé Helvoirt